



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Βουλευτής Ν. Λευκάδας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προς: Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας,
κύριο Κωνσταντίνο Αγοραστό

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2018

Α.Π. Εξ: 51/28-3-2018

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας μας, προκειμένου να σας περιγράψω τον λόγο για τον οποίο απευθύνομαι προσωπικώς σε εσάς:

Η Ιόνιος Πολιτεία διόρισε, στις 2 Ιουνίου 1807, τον νεαρό, τότε, Ιωάννη Καποδίστρια, έκτακτο στρατιωτικό διοικητή της Αγίας Μαύρας, επ' απειλή εισβολής των δυνάμεων του Αλή πασά της Ηπείρου. Φθάνοντας στην Λευκάδα, πρώτο μέλημά του υπήρξε η οργάνωση της άμυνας από στεριά και θάλασσα. Η Λευκάδα, την εποχή εκείνη, χωρίζοταν από την ηπειρωτική Ελλάδα με μία αβαθή τάφρο. Η τάφρος διανοίχθηκε και τοποθετήθηκαν τρία πυροβολοστάσια για την προάσπισή της. Κάλεσε όλο το λαό να βοηθήσει στο έργο αυτό και δεν δίστασε να εργασθεί και ο ίδιος, ώστε να εμπνεύσει και να εμψυχώσει τους Λευκαδίτες. Αφού δε ολοκλήρωσε την οργάνωση της άμυνας από την ξηρά, ο Καποδίστριας οργάνωσε και την άμυνα από την θάλασσα. Μίσθωσε πλοία από Κεφαλλονίτες πλοιάρχους, φοβιούμενος ενδεχόμενη συνεργασία του Γαλλικού ναυτικού με τον Αλή Πασά. Ο Αλή Πασάς, τελικά, βλέποντας την οργανωμένη άμυνα και έχοντας την απειλή των ηπειρωτικών στρατιωτικών σφωμάτων στα μετόπισθεν του στρατού του, αποχώρησε. Επρόκειτο για μεγάλη στρατιωτική νίκη του ίδιου του Καποδίστρια.

Όμως, σπουδαίο ιστορικό γεγονός –και αδικαιολογήτως υποβαθμισμένο ως σήμερα– υπήρξε η σύναξη των Οπλαρχηγών που προκάλεσε ο Ιωάννης Καποδίστριας, μαζί με τον Μητροπολίτη Αρτας Ιγνάτιο, η οποία πραγματοποιήθηκε στην παραλία του «Μαγεμένου» στην Νικιάνα Λευκάδας, τον Ιούλιο του 1807. Μαζεύτηκαν πολλοί Οπλαρχηγοί, όπως ο Αντώνης Κατσαντώνης, ο Κίτσος Μπότσαρης, ο Λάμπρος Τζαβέλας, ο Γρίβας, ο Βαρνακιώτης, ο Μπουκουβάλας κ.ά. Λέγεται μάλιστα, ότι εκεί γνώρισε ο Καποδίστριας τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης ανάφερε χαρακτηριστικά: «Το μεγαλύτερον, το θαυμαστότερον, το ελληνικότερον κατόρθωμα του αιειμνήστου Καποδιστρίου υπήρξεν η εν Λευκάδι συγκέντρωσις όλων των ενδοξωτέρων καπετανάτων της Ρούμελης προς υπεράσπισιν της κινδυνευόσης Λευκάδος. Και ο αδελφικός σύνδεσμος όστις προέκυψεν εκ της συγκεντρώσεως ταύτης μεταξύ των σημαντικοτέρων οπλαρχηγών της δυσλωμένης Ελλάδος.

Οι κλέφται μετεμορφώθησαν εις κλεφτουριάν, δηλαδή απέβαλον την ιδέαν της ατομικής κεχωρισμένης κατά των εχθρών αντιδράσεως και συνησπίσθησαν και συνετάχθησαν υπό την αρχηγίαν του Κατσαντώνη εις στρατόν εθνικόν, με ένα και μόνον σύνθημα, άσπονδον κατά των τυράννων της πατρίδος πόλεμον, με ένα και μόνον σκοπόν, την απελευθέρωσιν της βασανιζομένης μητρός των».

Ας σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια αυτής της σύναξης, ο Καποδίστριας απευθυνόμενος στους Καπεταναίους, έκανε την ακόλουθη πρόποση: «Ελπίζω η Πατρίς να σας καλέσει συντόμως δια σκοπόν πολύ υψηλότερον». Ο Κατσαντώνης, απαντώντας εκ μέρους όλων των Οπλαρχηγών, ορκίσθηκε να μην καταθέσει τα όπλα προτού δει την ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Στο μεταξύ, οι Ρώσοι ηττήθηκαν από το Ναπολέοντα, συνήψαν ανακοχή μαζί του και υπέγραψαν την Συνθήκη του Τίλσιτ, στις 8 Ιουλίου του 1807. Τα Επτάνησα παραχωρήθηκαν στην Γαλλία και η Επτάνησος Πολιτεία καταργήθηκε. Ο Εθνικός Ξεσηκωμός για την απελευθέρωση της Πατρίδας μας έπρεπε να περιμένει ως το 1821. Όμως, η σύναξη των Οπλαρχηγών στον «Μαγεμένου», κάτω από την ιστορική καρυδιά, με πρωτοβουλία του Ιωάννη Καποδίστρια και του Μητροπολίτη Αρτας Ιγνατίου, μπορεί να εκληφθεί και ως ο «οιωνός» που «προανήγγειλε» την σύναξη της Αγίας Λαύρας την 25η Μαρτίου 1821 καθώς και την μετέπειτα έλευση του Ιωάννη Καποδίστρια ως Πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, τον Ιανουάριο του 1828.

Επιπροσθέτως, ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εξοχότατος κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, κατά την επίσκεψή του στη Λευκάδα το περασμένο έτος και επί τη ευκαιρία της επετείου εκείνης της σύναξης των Οπλαρχηγών υπό τον μετέπειτα πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια, δήλωνε από το χώρο μνήμης στην περιοχή του Μαγεμένου στη Νικιάνα ότι «Σε αυτό τον Τόπο, τον Ιούλιο του 1807 διαμορφώθηκε ένα πρόπλασμα Ιστορίας. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, μαζί με τους αρματολούς και κλέφτες την εποχή εκείνη, συναντήθηκαν εδώ, 14 χρόνια πριν την έκρηξη της Επανάστασης του 1821 και αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν τον κατακτητή από κοινού. Ήταν το πρόπλασμα, το οποίο οδήγησε 14 χρόνια αργότερα στην Αγία Λαύρα, στην έκρηξη της Εθνεγερσίας την 25η Μαρτίου του 1821.

Την εποχή εκείνη ο Ιωάννης Καποδίστριας μαζί με τους αγωνιστές αποφάσισαν να πορευθούν ενώμενοι και ενωμένους βρήκε ύστερα τους Έλληνες η Εθνεγερσία του 1821. Αυτή η ενότητα μάς διδάσκει σήμερα, ότι τα μεγάλα και τα σημαντικά μόνον ενώμενοι μπορούμε να φέρουμε σε πέρας, ιδίως αυτές τις κρίσιμες ώρες για τον Τόπο μας και τον Λαό μας. Αυτή την κρίση πρέπει να την υπερβούμε. Την υπέρβαση αυτή την οφείλουμε στον Λαό μας. Την οφείλουμε στις γενιές που έρχονται. Και αυτό μόνο ενώμενοι μπορούμε να το καταφέρουμε. Αυτός ο Τόπος, αυτό μάς διδάσκει και θα μας διδάσκει στο διηνεκές.»

Τα λόγια αυτά του ανώτατου πολιτειακού ὄρχοντα επιβεβαιώνουν με τον καλύτερο τρόπο την ιστορική σημασία του παρατεθέντος σε εσάς γεγονότος.

Κύριε Πρόεδρε,

Ως βουλευτής Λευκάδας αισθάνομαι ιδιαίτερο καθήκον να αναδείξω την ιστορία του τόπου μου. Η συγκεκριμένη όμως ιστορική στιγμή, όπως σας την περιέγραψα, γίνεται αμέσως αντιληπτό, δεν αφορά μόνο τα στενά όρια της νήσου από την οποία κατάγομαι και κατοικώ. Αφορά όλη την Ελλάδα και τη νεότερη ιστορία της.

Είναι στην πραγματικότητα η πρώτη φορά που με τον πιο επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο ο Καποδίστριας προβάλλει το δράμα του γένους για να αποτινάξει τον οθωμανικό ζυγό και να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο και ελεύθερο κράτος.

Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος σήμερα στη Νικιάνα έχει δημιουργηθεί ένας μικρός χώρος μνήμης. Προσωπικά ανέλαβα τη φύτευση μιας καρυδιάς, υπό τη σκέπη της οποίας, όπως λέει η παράδοση, συνεκλήθησαν και συνεδρίασαν οι οπλαρχηγοί με τον Ιωάννη Καποδίστρια. Εκεί όπου φυτεύτηκε ο σπόρος της επινάστασης.

Λείπει όμως από αυτόν τον χώρο μνήμης ένα σεπτό και λιτό μνημείο, το οποίο θα υπενθυμίζει στους Λευκαδίτες, στους ταξιδιώτες αλλά και σε όλους τους Έλληνες τι είναι εκείνο που συνέβη το 1807, λίγα χρόνια πριν την έναρξη της εθνεγερσίας.

Πιστεύω ότι η Ένωση Περιφερειών της χώρας, με εσάς πρόεδρο, θα μπορούσε να χορηγήσει τη δημιουργία ενός τέτοιου μνημείου. Άλλωστε η χώρα έτσι δημιουργήθηκε και μεγάλωσε. Με τους αγώνες του λαού μας, περιφέρεια-περιφέρεια, μέχρι την οριστική της σημερινή ολοκλήρωση.

Θα είναι τιμή για τους Λευκαδίτες, για εμένα προσωπικά αλλά και για όλους τους Έλληνες αν μπορούσατε να αναλάβετε μια τέτοια πρωτοβουλία με στόχο ένα μνημείο οδηγό για τις νεότερες γενιές.

Παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία.

Με εκτίμηση.


Αθανάσιος Καρβουνάς

Βουλευτής Ν. Λευκάδας